

## Ut ouwe T-fordje

Onze familie weunde allemael vrij ducht in de buurt. In Rekaije, Svore of Tinte, een oom in tante weunde in ut gehugt Nieuweslus in een in Den Briel in een in Rotterdam. In nou had een van de bure oek familie in Nieuweslus weune, in die buurman was int bezit van een T-fordje. Gin luxe maer ut ree. Hij ging mit zun vrouw naar Nieuweslus in wij mochte achter op de laaibak mee rijden. Op veilingkiste gezete in over de slecht geplaveide wegen naar Nieuweslus.



Dat was ant ent van ut kunael tege Geervliet an. Mun tante was jarug dus ut was ter druk mit de visite, 'k was een jaar of 11 of 12. In 'k kwam naer binne renne dat ze moste komme kikke, want dur vaerde un grote tweedekker deur 't kunael. Ze moste allemael lache maer ik wist niet beter. 'K had nog nooit un andere boot gezien dan un een sloep of kano op ut strang. Ik heb daer oek nog een mop of bak verteld, waer ze vreseluk om moste lache, in 'k wist niet waerom ze moste lache. Ik zee, Prins Bernard heit verkering mit Juliana in nou heitie un bekeuring gehad, oh een bekeuring gehad, oh jha waerom dat vroege ze, ik zee dattie zonder vergunning ut Juliana kunael is ingevare, nou in daerom moste ze zo hard lache.