

## Strafblad van ut de oorlogstid

Min broer Arie was in 't eerste jaer van de oorlog in 1940 getrouwd, hij had ut geluk dat hij un dunhussie kon hure. Maer vlak bij zun hussie lagter un laegte tussen twee dunberge. In die dunpan wier regelmatug deur de Moffe geofend, dus der leje altit putroanhulze van gewere in metraileurs. Ik was toe nog un jonge jongen, in ik zagtur eiguluk gin gevaar. In op un gegeve dag liep ik naer die dunpan, in daer lag een huls van ut ofweer geschut, mit un diameter van 10 cm. Toe kreeg ik un geweldug idee, (doch uk) ! Ik dink daer maek ik un mooje asbak van, int midde een mitraileurhuls, in rondom die grote huls vijf putroanhulze. Maer toen uk ut dat dunpannetje kwam wier ik gesnapt deur de koddebijer, voor deze overtrejing mos uk voor ut kantongerecht in den Briel komme. Ik wier deur de kantonrechter beschuldugd van diefstal, maer ik kreeg gin boete, maer wel un strafblad zonder vervolging. Laeter doch ik, wat bin ik toch un oen geweest, assuk deur un Mof betrapt was geworre, hattuttur heel wurschinluk wel veul slechter ut gezien.